

### Prof. Dr. FUAT DEMİRCİ

**Hocam, öncelikle söyleşi talebimizi kabul edip zaman ayırdığınız için TJOD İstanbul Şubesi adına çok teşekkür ederim. Bize kendinizi tanıtırak eğitim ve meslek hayatınızdan bahseder misiniz?**

Öncelikle sözlerime iki dönem yönetim kurulu üyesi olmanın gururunu taşıdığım, çalışmalarını taktirle izlediğim, amatör bir ruhla çalışan TJOD İstanbul şubesi yönetim kurulunu tebrik ederek başlamak istiyorum. Erzurum İspir’de doğdum. İlkokul ve ortaokulu burada, liseyi İstanbul Haydarpaşa Lisesinde bitirdim. İstanbul Tıp Fakültesini 1983’te bitirdim. Mersin’de mecburi hizmeti takiben Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma hastanesinde ihtisas yaptım. İhtisas sonrası aynı hastanede uzman olarak çalıştım. İhtisasımın son yıllarında, üzerimde çok emeği

hocam Prof. Dr. Umur Kuyumcuoğlu beni o zaman ülkemizde pek bilinmeyen ürojinekolojiye yönlendirdi ve o yıllarda birçok çalışma yaptık. Askerliğimi İzmir Hava Hastanesinde yaptım. Aralık 1997’de Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladım. 2000’de doçent, 2006’da profesör oldum. 2001 ve 2005-2006’da İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D, Jinekolojik Onkoloji bilim dalında görevlendirmeye çalıştım. Bu süre içinde, mütevazı, iyi insan, iyi hekim olan Prof. Dr. Ergin Bengisu ve Prof. Dr. Sinan Berkman hocalarımdan çok şey öğrendim. 2011’de Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanlığı aldım. Gözlemci olarak A.B.D’de Baylor College of Medicine, Fransa’da IRCAD(robotik cerrahi sertifikasyonu), TOT’un mucidi E.Delorme’un (Salon sur Chaona) kliniğinde, İsrail’de M. Naama ve Almanya’da E. Petri’nin kliniğinde(Rostock Üniversitesi) bulundum.En son olarak SRS implant operasyonu ile ilgili eğitim aldım ve Türkiye’deki eğiticisi oldum. Türk Jinekoloji Derneği genel merkez ve İstanbul şubesinde yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ürojinekolojiye en çok emeği geçen hocam Prof. Dr. Önay Yalçın ile birlikte Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneğini kurduk. Kurucu genel sekreteri ve daha sonra 2 dönem başkanlığını yaptım. Halen yönetim kurulu üyesiyim. Birçok yurtiçi ve yurtdışı dergilerin hakemliğini yapıyorum ve ulusal ve uluslararası çalışmalarım var.

Ağırlıklı olarak Jinekolojik Onkoloji, Ürojinekoloji, Laparoskopi ve robotik cerrahi ile ilgili çalışıyorum. Üniversiteden 2008’de ayrıldım. Hisar Intercontinental, Kadıköy Şifa, Florence Nightingale, Kadıköy Acıbadem hastanelerinde çalıştım. Eylül 2022’den beri özel muayenehanemde ve Acıbadem Ataşehir Hastanesinde çalışıyorum. Evliyim ve 2 kızım var.

#### **Doktor ve Kadın Hastalıkları ve Doğum hekimi olmaya nasıl karar verdiniz?**

80 öncesi lise yıllarımda o dönem gençliği saran hümanizmden etkilenecek doktor olarak hatta halk sağlığı uzmanı olarak insanlara yardımcı olmak istiyordum. Mecburi hizmetin ilk yılında ihtisas sınavına girebiliyorduk. O sınavda Ege Tıp Fakültesinde Dahiliye ihtisasını kazanmıştım. Mersin’de mecburi hizmet yapıyordum evimiz büyüktü ve bir kısmını marangoz atölyesine çevirmiştim. O zamanki uzman ağabeylerimin “senin el becerin çok iyi cerrahi branş yapman lazım” yönlendirmesiyle Jinekolojiye seçtim.

#### **Hekimlik hayatınızda geriye dönseniz değiştirmek isteyeceğiniz şeyler var mı?**

Üniversite dışından doçentlik sınavına girdiğim için doçent olmak için çok uğraştım. O zaman üniversite dışından doçent olmak zordu. Danıştayda sınavla ilgili dava açtım ve son (dördüncü) hakkımda doçent oldum. Çok sıkıntı çektim. Filmi geri sarsaydım. Bu sıkıntıları çekmemek için uzman olarak üniversitede doçent olmayı istedim.

## Ürojinekoloji ile ilgilenen uzman ve asistanlara önerileriniz neler olur?

Ürojinekoloji gelişmelere açık bir bilim dalı. Bu nedenle ürojinekoloji ile ilgilenen hekimlerin öncelikle günceli takip etmeleri gerekir. Günümüzde dünya çok küçüldü. Herşey klavyenin ucunda. Oysa, benim asistanlık yıllarımda literatür taramak için üniversite kütüphanelerinin tozlu raflarında, sarı renkli, eskimiş ve bazı sayfaları koparılmış index medicus ciltlerinde konuyla ilgili yayınların dergilerini, tarih ve sayılarını bulup sonra dergileri arardık. Bulamadıklarımızı yurtdışı kütüphanelerden isterdik. Bir yazımız için faks çekmek gerekiyordu. Bulamamıştık. Prof. Dr. Erkut Attar arkadaşımızın dış ticaretle ilgilenen bir yakınından rica etmiştik.

Ürojinekoloji düşünen hekimlere kadavra üzerinde anatomi çalışarak başlamalarını tavsiye ediyorum. Bizim en büyük eksikimiz buydu ama son yıllarda bu konularda da çalışmalar yapılıyor. Ayrıca bir üroloji kliniğinde bilgi ve görgülerini artırmalarında fayda var. Ürojinekoloji ile ilgili diğer bir detayda maalesef rekonstrüktif cerrahi ile ilgili. Ameliyatı ne kadar iyi yaparsanız yapın, fonksiyonlar paralel olmayabilir. Ben çok sayıda TVT/TOT yapmama karşın hala ameliyat sonrası hasta idrarını kolay yapabilecek mi ya da kaçırarak mı diye kaygı taşıyorum. Bir diğer tavsiyem, aslında tüm hekimleri ilgilendirir. Dürüst ve etik olunmalı, nerede durulacağı bilinmeli, ustaya saygı gösterilmeli ve gelişime açık olunmalıdır.

## Meslek yaşantınızda başınıza gelen ve sizi etkileyen anlarınızdan örnek verebilir misiniz?

Zeynep Kamil Hastanesi'nde uzman olarak çalıştığımda, Erzurum Oltu Devlet hastanesine 2 aylık süre için görevlendirildim. Hastane çok donanımlıydı. Ameliathanede eksik yoktu. Her türlü cerrahi alet vardı. Ama Anestezi uzmanı yoktu. Anestezi teknisyeniyle ameliyat yapıyordum. Oltu'nun çevre nüfusu çok fazlaydı (Şenkaya, Göle, Narman, Olur). Poliklinik ve acil vakalar çok yoğundu. Ben ilk kez bu kadar objektif olarak insanların hayatlarına dokunduğumu hissettim. İlk ameliyatım akut apendisit nedeniyle apendektomi yaptığım bir erkek çocuktü. Babası ateşler içinde kıvranan hastayı "Bu kış günü Erzurum'a götüremem param yok ilaç verin köye geri götüreyim" demişti. Plasenta Previa, dekolmanlar, uterus rüptürleri, kol sarkmaları rutin gibiydi. Hasta son anda hastaneye geliyordu. Acil kan ihtiyacını askeri alaydan askerlerle hallediyorduk. Görev süremi uzattım ve toplam 7 ay kaldım. Çok yoğun çalıştım ve çok sayıda ameliyat yaptım Benim ödülüm ayrılırken "her kış Erzurum'a sevkedilen en az 4-5 kadın yolda öldü, sayenizde bu yıl olmadı" cümlesi, müteşekkir hastalarım ve hala sürdürdüğüm dostluklarım oldu.

## Özel ilgi alanlarınız ve hobileriniz var mı?

Mesleğim çok yoğun ve zaman alıcı. Spor yapmaya çalışıyorum. Yakın zamana kadar futbol oynuyordum. Bıraktım. Galatasaray taraftarıyım. Bir grup arkadaşıyla maçlara gitmeye çalışıyorum. Tenis oynuyordum. Futbolda sağ akromyoklavikuler bağı kopardığım için uzun süre oynayamıyorum. Üniversitede fotoğrafla ilgileniyordum. Karanlık odam vardı ve üniversitelerarası bir yarışmada birinciliğim ve katıldığım sergiler var. Sinema ve edebiyat diğer ilgi alanlarım. Marangozluk atölyem var ve zaman ayırmaya çalışıyorum. Denizciligi öğrenmeye çalışıyorum. Gezmeyi ve yeni yerler görmeyi seviyorum. Çok sayıda ülke gördüm.

## Emekli olmayı düşünüyor musunuz? Emekli olduğunuzda hayalini kurduğunuz, yapmayı planladığınız aktiviteler var mı?

Şu anda düşünmüyorum. Umarım olduğumda hobilerimi hayata geçirecek kondisyonlara sahip olurum

## Kadın Hastalıkları ve Doğum hekimliğinin günümüzde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Maalesef branşımız da 2000'li yıllarda başlatılan "sağlıkta dönüşüm"den payını aldı. Sağlık hizmeti ağırlıklı olarak özel hastanelere aktarıldı. Hekimlerde özel hastanelerde çalışan grev ve toplu sözleşme hakkı olmayan işçiler oldular. Serbest çalışma ve muayenehaneler sınırlandırıldı. Üniversite ve eğitim hastanelerinden hocalar

# TJODist Bülteni

özel hastanelere geçti. Çok sayıda yeterli şartları (bina, teçhizat, öğretim üyesi v.b) taşımayan Tıp Fakültesi açıldı. Hizmet ve hekim kalitesi düştü. Hasta-hekim ilişkisi hizmeti veren-hizmeti alan ilişkisine dönüştürüldü. Astronomik ve asimetrik tazminat davaları bizim asistanlığımızda ilk tercih olan branşımızı sonlara taşıdı. Bu nedenlerle çok iyi yetişmiş, büyük emek harcanan/harcayan doktorlarımız göçüyor ve sorunları çözmesi gerekenler seyrediyor. Geldiğimiz nokta iç açıcı değil ve bir hekim olarak çok üzüldüm.

## **Son olarak okuyucularımıza iletmek istediğiniz bir şey var mı?**

Biraz önce çizdiğim kara tabloya karşın manevi tatmini çok yüksek, kutsal bir meslek icra ediyoruz. İnsanlarımız bizden, iyi yetişmiş işgücünden hizmet bekliyorlar. Çalışalım, umudumuzu kaybetmeyelim.