

PROF. DR. FUAT DEMİRKIRAN

Doğum yılı / yeri: Maden - Elazığ

Evli, bir kız ve bir erkek çocuk sahibi

Eğitim: 1. Lise: Haydarpaşa Lisesi

2. Üniversite: İstanbul Tıp Fakültesi (1982)

3. İhtisas: Cerrahpaşa Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum (1990)

4. Doçent: Cerrahpaşa Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum (1994)

5. Profesör: Cerrahpaşa Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum (1999)

Çalışma Hayatı: Devlet hizmet yükümlülüğü: Erzincan (1984)

Doktor Asteğmen İstanbul Kalender Orduevi

University of California / Los Angeles ve University of Southern California (1995)



Doktor olmayı nasıl seçtiniz?

Liseyi bitirdikten sonra 2 yıl mühendislik okudum. Bu süre zarfında eski adı İstanbul-Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nin inşaat ve elektrik mühendisliği bölümlerine devam ettim. Fakat o dönem üniversitelerde olaylar ve boykotlar oluyordu. Tıp fakültelerinde ise eğitim problemsiz devam ediyordu. Ben de tekrar sınava girerek İstanbul Tıp fakültesini kazandım. Geriye dönüp baktığımda tıp fakültesinde iyi ki okumuşum, iyi ki doktor olmuşum diyorum.

Kadın hastalıkları ve doğum ihtisasını ve jinekolojik onkoloji branşını neden seçtiniz?

Cerrahi yapmak istiyordum ve de dahiliyeden de tamamen uzaklaşmak istemiyordum. Buna en uygun branşın kadın doğum olduğuna karar verdim ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı oldum. İhtisasım sırasında Jinekolojik cerrahiler ilgimi çekti. Cerrahi uygulamaları seven biri olarak asistanlığımın son dönemlerinde, hocalarımın da desteği ile jinekolojik onkoloji bölümünde uygulamalarına ağırlık verdim ve bölümün çalışmalarına katıldım. İhtisasımı tamamladıktan sonra jinekolojik onkoloji bölümünde çalışmaya devam ettim.

Cerrahpaşa Jinekolojik Onkolojiyi kısaca anlatı mısınız?

Cerrahpaşa Kadın hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 1989 yılında, anabilim dalı başkanı Prof Dr. Necati Tolun idi. Bilim dalı başkanlığında yapılan bir kürsü kurulunda, dünyadaki uygulamalara paralel olarak; genel jinekoloji, perinatoloji, Jinekolojik onkoloji ve reproduktif endokrinoloji bölümleri kuruldu. Aynı kurulda bölümlerde çalışmak isteyen hocalar belirlendi. Böylece Dr. Engin Erkün başkanlığında Dr. Selçuk Enez, Dr. Derin Kösebay, Dr. Haluk Işıoğlu, Dr. Cevdet Şanioğlu ve Dr. Macit Arvas ile birlikte jinekolojik onkoloji bölümü 1989'da kurulmuş oldu. Sonraki yıllarda bölüm başkanlığına Dr. Derin Kösebay geçti ve eski nöroşirurji binası jinekolojik onkoloji bölümüne tahsis edildi. Derin Kösebay'ın kişisel ilişkileri ile Sabancı Holding'in büyük desteği ve toplanan yardımlar ile tahsis edilen bina yenilendi. Rektörlüğün katkıları ile 1993 yılında jinekolojik onkoloji bölümü, Sabancı Jinekolojik Onkoloji Merkezi olarak isimlendirilen binada hizmet vermeye başlandı. Aynı yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde jinekolojik onkoloji bölümü, Türkiye'de ilk kez İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından jinekolojik onkoloji bilim dalı olarak kabul edildi ve tanındı. Uzun yıllar sonra, 2011 yılında sağlık bakanlığı Jinekolojik onkolojiyi kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalı altında, bir bilim dalı olarak tanımladı ve 3 yıllık eğitim sonrasında verilen sertifikasyon programını başlattı.

Kurulduğu dönemde tamamen yeni tıbbi cihazlar ile donatılan merkezimizde; 35 hasta yatağı, 2 ameliyathane, 4 yataklı derlenme odası/yoğun bakım, iki poliklinik, iki arşiv odası, bir kütüphane ve 35 kişilik bir toplantı salonu mevcuttu. Bölümde psikiyatri doktoru dahi bulunuyordu ve kemoterapi de veriliyordu.

Yirmi beş yılı aşkın süre aynı binada görev yapan jinekolojik onkoloji bilim dalı 2020'de Cerrahpaşa'nın yeniden yapılanma programı neticesinde cerrahi monoblok bölümüne taşınıldı. Şu an 14 hasta yatağı, 2 poliklinik ve küçük bir toplantı odasından oluşan birimde görev yapmaktayız. Eski binamız pandemi döneminde

TJODist Bülteni

kovid salgın ünitesi olarak kullanıldıktan sonra Aralık 2022'de yıkıldı. Bilim dalımız fiziki olarak önemli oranda küçülmesine rağmen, 2019 yılında başlayan robotik cerrahiler dahil, gerekli her türlü cerrahi girişimi yapmaya ve ülkemiz insanına hizmet etmeye devam etmektedir.

Sosyal medya kullanımı hakkındaki düşünceniz nedir?

Ben sosyal medya kullanıcısı değilim. Fakat genç hekimlerin sosyal medya ile ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sosyal medya kullanırken etik kurallara çok dikkat edilmeli, operasyon görüntüleri gösterilmemeli, paylaşımlarda hekim değerleri sulandırmamalıdır.

Jinekolojik kanserleri sizce kim ameliyat etmeli?

Onkoloji hastalarının jinekolojik onkoloji eğitimini almış jinekolog onkologlar tarafından yapılmasının uygun olduğunu düşünüyorum. Bilgi birikiminin artmasına paralel olarak anabilim dalları yan bilim dallarına ayrıldı. Örneğin Amerika'da jinekolojik onkoloji bilim dalının kurulması 1970'li yıllara kadar gider. Ülkemizde ise 2011 yılında jinekolojik onkoloji bilim dalı olarak tanındı ve bir eğitim programı oluşturuldu. Yasalarımıza göre kadın doğum hekimleri obstetrik ve jinekoloji ile ilgili tüm operasyonları yapmaya yetkindir. Ancak, özellikle cerrahi ve girişimler için ilave bir eğitim ve deneyim olmasının gerekliliği de kaçınılmaz bir gerçektir. Fakat bu özellikli cerrahi ve girişimleri yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının oluşabilecek komplikasyon ve olumsuz sonuçlarını göz önüne almaları gerekir

Kadın doğum hekimlerinin asistanlık eğitiminde yer almayan özellikle estetik amaçlı girişimlerini son zamanlarda görüyoruz. Bu konudaki fikriniz nedir?

Kadın doğum uzmanlarının genital estetik alanında faaliyet göstermelerini çok anormal olarak görmüyorum fakat doğruluğu tartışmalı bir konu. Son yıllarda bu uygulamalara talebin arttığı görülmektedir ve bu talebin kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından karşılanması doğal bir gelişmedir. Jinekolojik onkoloji uzmanlarının da malignite olgularının doktor sayısına göre az olması nedeniyle bu tür estetik cerrahlere yönelmesi yadırganacak bir durum değil. Mevcut şartlar nedeniyle bu gelişmeleri olağan karşılıyorum.

Hobileriniz var mı?

Anlamlı uzun dönemli bir hobim şu an yok. Eskiden tenis oynuyordum. Her insanın bir hobisi olmasını da düşünüyorum. Fakat iş yoğunluğum nedeniyle buna vaktim olmuyor. Boş zamanlarımda da mesleki alanımla ilgili (makale yazımı, güncel literatür takibi gibi) işlerle uğraşıyorum.

Türkiye'de tıbbın geleceği ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de doktorluğun her zaman önemli bir meslek olacağını düşünüyorum. Fakat tıp fakültesi sayısının çok fazla olduğunu ve mezun doktor sayısının gereğinden fazla arttığını görüyorum. Hemen her şehirde bir tıp fakültesi var. Bazı fakülteler arasında 100 km'den daha az mesafe var. Ülkemizdeki tıp fakültesi dağılımının, dünyada bir örneği yok. Ayrıca bu aşırı sayıdaki tıp fakültesinde teorik ve pratik eğitim verecek yetkinlikte, hekim olduğunu da düşünmüyorum. Gelecekte doktorlarında KPSS sınavı ile iş bulacaklarından endişe ediyorum. Böyle plansız yeni fakülteler açılmaya devam edilirse, hekimleri gelecekte daha zor günler bekleyecektir.

Muayene hekimlerini etkileyen ocak ayında yayınlanan yeni yönetmelik ile düşünceleriniz nedir?

Bu yönetmelik sadece muayenehanesi olan hekimleri değil tüm hekimleri etkileyecek bir sorundur. Çünkü her hekim, yaşamının bir döneminde mesleğini özel (bireysel) hekim olarak sürdürmek isteyebilir. Bu yönetmelik ile hekimler hastane yönetimlerine bireysel olarak bağımlı hale gelecek ve emeği daha da ucuzlayacaktır. Özetle bu yönetmenlik, hekimlerin özgür çalışmalarına engel olacak ve büyük mağduriyetler oluşturacaktır. Hekimlerin sorunları ile ilgili bu ve benzeri protestolara genç hekimlerin yeterince katılmadığını görüyorum. Biz İstanbul Üniversitenin bölünmesine karşı yaptığımız protestolara da gençlerin yeterince katılmadığını görmüştük. Ayrıca ben bölünen üniversitenin birleşmesinden yanayım.

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.